

## EINDIG MET ALLES

Het is zomer 2016.

Mijn vrouw verlaat mij.  
Nu ja. Ze gooit me buiten.

Dus beslis ik.  
Om te voet. Naar Tunesië te trekken.  
Naar familie. Die ik al twaalf jaar niet meer heb gezien.

Nu ja. Te voet.  
Per autostop natuurlijk.

Mijn eerste doel is Italië.  
Via Zwitserland.  
Maar op een of andere manier.  
Beland ik in Marseille.  
Op dertig uur tijd.  
Zonder één cent te hebben uitgegeven.

In september keer ik terug naar België.  
Ik ben nu dakloos.  
Van september tot december blijf ik dakloos.

Het is de mooiste tijd van mijn leven.  
Ik doe levenservaring op.  
Inzichten.  
Ik word met de dag wijzer.  
En krachtiger.  
Alles wat mij dierbaar is. Moet ik loslaten.  
Mijn hond.  
Mijn kinderen.  
Mijn familie.

Tegenwoordig ben ik.  
Stilletjesaan.  
Het 'ladderke' weer aan het beklimmen.

Ik ben een project aan het uitwerken. Hier in Genk.

Rond hangjongeren en sport.

Dus ik ben heel druk bezig.

Toen mijn vrouw mij verliet.

Toen heb ik mijn kleren genomen.

En dat was dat.

Ik heb gezegd: 'Ik begin met niks.

Maar ik zorg dat ik eindig met alles.'