

BIJNA DOOD

Drie jaar geleden.

Ik heb kriebels in mijn slokdarm.
Ik denk het zuur of zoiets.
Ik word wakker.
En mijn kussen is kletsnat.
Is mijn suiker te hoog?
Ik sta op. Neem een nieuw kussen.
Meet mijn suiker.
Alles is normaal.

Ik ga terug op bed liggen.
En dan. Opeens.
Ben ik er niet meer.
Dan. Opeens.
Is alles donker.
En ik denk: 'Dat kan niet waar zijn, hé?'
Ik ben hierboven aan het vliegen.
En ik kom engelen tegen.
En. Ja, Jezus zou ik niet zeggen.
Maar hij lijkt er toch veel op.

Vijf dagen vlieg ik rond.
Over die groene vallei.
Die gelijk een paradijs is.

Maar op de zesde dag. Hoor ik een stem.

'Pierre, ga terug. Ga terug, Pierre!
Het is uw tijd nog niet.'