

## IK STAP NAARBINNEN EN IK BEN GELUKKIG

2009.

Mijn relatie loopt op de klippen.  
En ik. Ik koop een huis.

Het is meer dan een aankoop.  
Het is. Een keuze voor mezelf.

Het huis is oud. Jaren '30.  
En is in slechte staat.  
Maar het heeft een heel vriendelijke uitstraling.

De dag van de aankoop.  
Is een winterdag.  
En het is misschien een beetje raar.  
En moeilijk te verklaren.  
Maar er is veel licht die dag.  
En dat geeft mij vertrouwen.

Ik heb dat huis alleen gekocht.  
Op intuïtie.  
Het is met bieden enzo.  
Maar de eigenaars. Dat weet ik zeker.  
Kiezen ervoor. Om het aan mij te verkopen.

Ik stap naarbinnen. En ik weet:  
'Dit is het. Dit. Is. Het.  
Wat er ook gebeurt.  
Welke stormen er nog zullen opsteken.  
Dit is het.'

Ik stap naarbinnen en ik ben gelukkig.