

DE VRIJE LIEFDE

(Deze persoon krabt aan zijn / haar geslachtsdelen onder het vertellen)

Het is 1968. Een jaar vol stakingen.
Betogingen.
Protest tegen de gevestigde orde.
Mei '68 in Parijs.
En ik. Een student uit Tongeren.
Op dat moment.
Ben ik in Gent.

Veel toestanden.
Soms maanden aan een stuk niet naar de les gaan.
Veel lol trappen.
Af en toe van engagement getuigen.
Veel studenten sympathiseren met Mao.
Sluiten zich aan bij AMADA: Alle Macht Aan De Arbeiders!
Voor mij loopt het niet meteen zo'n vaart.

Ik betoog mee met de arbeiders.
Deel wel eens pamfletten uit.
Neem deel aan de seksuele revolutie.
Ik geniet van de vrijheid.
Die overal heerst.
De hippies. Woodstock enzo.
Allemaal geweldig leuk.

De vrije liefde.
Dat is vooral. Gebruik maken van de pil.
Vrijen is minder riskant.
Seriële monogamie opeens een optie.
Geen orgieën. Nee.
Niet voor zover ik weet.
Maar met de pil. Doen ook de geslachtsziekten hun intrede.

En ja. Dat is wel een nadeeltje.