

MOTOR

In 1979 trouwen wij.
Voor ons een openbaring.
Eindelijk weg van huis.
Eindelijk vrijheid.
Want daarvoor moest alles stiekem.
Wij mochten niks!

Van zodra wij getrouwd zijn.
Lopen wij nooit meer binnen bij onze ouders.

'We zien je niet meer?
Wanneer kom je nog eens af?'

Niet! Wij zijn getrouwd nu.
Wij leiden ons eigen leven.

Nieuws en politiek interesseert ons niet.
Eerder vrijheid en reizen.

Wij reizen heel Europa af.
Reizen met onze motor wordt onze hoogste prioriteit.

Wij zijn nog steeds gelukkig samen.