

HIPHOP

Zomer 1988.

Ik ben vijftien jaar.
En ik trek ik met mijn beste kameraad.
Ronny Geurts.
Naar de Oostkust van de Verenigde Staten.

Die zomer verkennen we de hele Oostkust.
Van Boston tot Washington.
Van Amish Country tot Niagara Falls.

Ik heb een slechte muzieksmaak in die tijd.
Guns 'n' Roses. Iron Maiden.
Agent Steel.
Maar die zomer. In New York.
Ontdekken we iets heel raars.
Dat 'hiphop' heet.
Grandmaster Flash.
Dat is voor ons bijna niet te bevatten.

Wij blijven drie weken weg. Ronny en ik.
Dat is genoeg.
We zijn vergeten te eten en te drinken.
Dus bij thuiskomst zijn we compleet uitgemergeld.
Levende lijken.
Gebruinde lijken. Dat wel.
Met schoenen die helemaal op zijn van het stappen.