

THE BOSS

Ik studeer Germaanse. In Kortrijk.
Zwaar. Maar leuk.
Op kot zitten.
Nieuwe vrienden maken.
En dan. Op 26 april.
Dat weet ik nog heel precies.
Op 26 april 1981.
Naar Vorst Nationaal.
Mijn eerste concert ooit.
Bruce Springsteen.
Ik zit op de zevende rij.
Oog in oog met The Boss.

Op mijn kot.
Hangt een poster.
Van het anti-rakettenfront.
Dus ik vermoed dat Reagan president is geworden?
Wij denken:
'Oei. Wat gaat dat geven?
Een acteur aan de macht!'

Mijn vrouw is een Genkse.
Maar ze heeft zich nogal rebels gedragen.
Op het lyceum van Genk.
Ze heeft een slechte reputatie.
Dus mijn schoonvader denkt:
'Als ik haar naar Leuven stuur, dat komt niet goed!'
Dus hij stuurt haar naar Kortrijk.

En plots.
Komt daar bij ons.
Een vreemde vogel binnenwaaien.
Die zelfs geen Westvlaams verstaat.

Mijn vrouw en ik.
Hebben allebei een ander lief.
Maar op een avond praten wij.

Over de miserie die we daarmee hebben.
En zo begint dat tussen ons.
In 'Het Oud Kanon' in Kortrijk.