

PARKEERPLAATS

Op 19 juli 1961.

Treden wij in het klooster.

Bij de Broeders Van Liefde is dat.

In Sint-Maria Aalter.

Dat moment van overgave.

Dat is zo mooi.

De priester die het Veni Creator aanheft.

De zegening die wij ontvangen.

Maar al snel komt er een bepaalde sleur in dat leven.

En enkele jaren later.

Treden we weer uit.

Nu zijn we Sahatsha Yogi.

Een vorm van yoga.

Die geënt is op spiritualiteit.

We maken ons 'gedachteloos bewust'.

Door ons te concentreren op onze chakra's.

Wij aanvaarden alle godsdiensten.

Maar zonder de instellingen.

Dus onze stichtster.

Spreekt ook over Jezus.

Over Maria. Over de engelen.

En als mantra bidden wij vaak het 'Onze Vader'.

Dat geeft ons rust.

En als wij iets vragen?

Dan krijgen wij dat altijd.

Want wij zijn ervan overtuigd.

Dat wij 'geholpen' worden.

Bijvoorbeeld?

Als wij, Sahatsha Yogi, een parkeerplaats nodig hebben?

Als er ergens geen parkeerplaats is?

Dan vragen wij dat.

Even wachten.

En hopla! Er komt er eentje vrij.

J.F. | 1961 | De Jaren | Adriaan Van Aken | Het nieuwstedelijk