

RAMMSTEIN (EN SLIPKNOT ENZO)

2006. Om twee redenen.

- 1) Mijn vader krijgt een ongeluk.
- 2) Ik ga voor het eerst naar Disneyland Parijs.

Mijn vader legt vloerbekleding.
En die dag moet hij een soort vasttapijt leggen.
Met een speciale lijm die licht ontvlambaar is.
Het is een warme zomerdag.
En hij is een stuk tapijt in de juiste vorm aan het snijden.
Hij zit op een stuk dat hij al gelijmd heeft.
En dat stuk. Schiet in brand.
Een enorme steekvlam.

Ik zit in het vijfde leerjaar.
Ik ben tien jaar.

Wij zijn vaak bij hem in het ziekenhuis.
Daarom weet ik dat nog goed.

Voor het eerst krijg ik door.
Dat er dingen zijn die mijn ouders mij niet vertellen.
Omdat ze mij te jong vinden.
En dat. Neem ik hen heel erg kwalijk.

We zouden dat jaar naar Disneyland Parijs gaan.
Mijn ouders. Mijn zus. Mijn schoonbroer. En ik.

Maar door het ongeval gaan mijn ouders niet mee.
Alleen mijn zus. Mijn schoonbroer. En ik.
En ik vind dat heel leuk.
En sindsdien ben ik een heel erge pretparkenfan.

Wat er in de wereld gebeurt dat jaar?
Geen idee. Ik ben nog heel jong.

Maar ik ben wel naar metalbands beginnen luisteren.
Dat jaar. Rammstein. En Slipknot enzo.

