

## TELJOOR

Heel precieze herinneringen heb ik aan de oorlogsjaren.

Mijn vader is politiek gevangene. In Duitsland.

Dus die jaren herinner ik me goed.

Hoe jong ik toen ook ben.

Ik word geboren in 1939.

Dus dat moet in '41 zijn geweest.

De Duitsers zijn in het land.

En mijn vader is bij het verzet.

En de radio. De BBC.

Die geven elke middag inlichtingen.

Mijn vader luistert daarnaar. Tijdens het middageten.

Met zijn oor tegen de radio.

Zijn teljoor op zijne schoot.

Op een gegeven moment hangt zijn cravatte in de saus.

Omdat hij zo ingespannen zit te luisteren.

Ja. De onnozelse dingen onthoud je vaak het best.